



VWI FLASH



Woordje van de voorzitter

Het wordt een gewoonte om tijdens lange vluchten een flash schrijven . Ditmaal op de vluchten van en naar Buenos Aires beide 15 uur :-).

De activiteiten volgen elkaar snel op, na Macau hadden we enkele sportkampen voor de jeugd en scholen en daarna een prachtige 1^e familiedag van het Vlaams Wushu Instituut.

In Aalst stond het VWI met een stand op de sportbeurs en ik was te gast op de Chinese ambassade. Daarna was er de deelname aan de "Youth Olympic Games" in Buenos Aires en we sluiten deze Flash af met de deelname en resultaten van het VWI Wushu team aan de 3e Open Mantis Cup in Namen. Zoals u merkt "very busy" :-)

shifu Patrick

Voorzitter VWI



1^e VWI Familiedag

Een shot in de roos!

Op 1 september werd de 1^e familiedag van het VWI gehouden. De weergoden waren ons zeer goed gezind waardoor de kids buiten konden spelen en ravotten met hun vriendjes. Patricia had een prachtige organisatie gedaan met een springkasteel te voorzien, voetbal faciliteiten en een leuke versiering buiten.

Deze familiedag stond in het teken van " de andere kant van de maan". Verder krijgt u een impressie van Peter die alles mooi verwoord. Het VWI bestuur had ondervonden dat tijdens onze stages vele leden iets kunstzinnig deden en zo ontstond het idee bij Patricia om daar een thema aan te wijden. Iedereen vond een geweldige tentoonstelling.

Dank aan de personen die meehielpen opkuisen op zaterdag en vooral aan Patricia die op zondag verder ging finaliseren. Een zeer geslaagde editie!

Hierbij vind je enkele impressies van onze leden:

We hadden geluk dat het mooi weer was op de familiedag, zodat we buiten konden spelen. We konden daar voetballen en basketten en er was ook een leuk spring kasteel. Buiten stond er ook een ijskraam met lekkere ijsjes. De BBQ was ook heel lekker met nadien verschillende lekkere dessertjes, vooral de chocomousse. Binnen kon je naar veel kunstwerken kijken van vwi leden. Ik vond het ook wel heel leuk om eens buiten de kung fu met de kids te kunnen spelen en ga volgende keer zeker terug.

Rhune

月亮的另一邊 De andere kant van de Maan.

Dit was het thema van de eerste familiedag van het VWI.

Op een zonovergoten zaterdag middag werd ik door mijn gps naar het landelijke deel van Dendermonde geleid. Patricia had voor de gelegenheid een deel van het internaat aldaar kunnen bemachtigen om ons samen te brengen. Het groene kader waarin we konden genieten van wat komen ging, zette meteen de toon van de dag. Gepakt – zoals velen – met zelfgemaakt werk – ging ik richting van het gebeuren. Patricia had namelijk al een dik jaar geleden het idee opgevat dat we maar allemaal ons verborgen talent als beeldhouwer, dichter, kleermaker, schilder, ceramist, tekenaar, fotograaf of ook nog hobbyist maar eens aan elkaar moesten tonen. Vandaar het thema “de andere kant van de maan”.

Daar wachtte ze ons op, samen met Shifu Patrick. Nu geen weg meer terug, iedereen ging de verborgen talenten van de anderen ontdekken.

Na een glaasje ter verwelcoming heeft Patrick ons even de actieve leden van het VWI voorgesteld en de nodige spreekwoordelijke pluimen op hun hoed gestoken. Al dat werk mag inderdaad ook eens gelauwerd worden. We staan er té weinig bij stil hoeveel inzet er nodig is om dingen te organiseren. Ook werd Jelle voor diens prestatie, die we allen op lange afstand hebben kunnen volgen via Facebook en de filmpjes, een hart onder de riem gestoken.

Hierna ging het richting de tentoonstelling.

Groot was mijn verbazing te zien dat zowat de helft van de leden grote artistieke aspiraties heeft. Het zal wel te maken hebben met onze drang naar schoonheid en evenwicht in ons leven. Maar één feit is zeker: de kunde spatte er van af. Margot had haar kledij meegebracht, ik wist dat ze een begenadigd kleermaakster was, maar dit had ik dan weer niet verwacht. Of Jos, die zijn houtsnijwerk meebracht: werk dat niet moet onderdoen voor het betere werk uit een Oostenrijkse Holzschneidwerkstätte. Onder de indruk! Schilderij en beeldhouwwerk van Lucie –ons aller kunstbeest- stond ernaast te pronken. Keramiek van Jeanine, zeer fijn en breekbaar stond in wat een traditionele Chinese binnentuin had kunnen zijn. Een paar prachtige, grote tekeningen in houtskool van Chris (breien kon ze, dat wist ik, maar dit was een ontdekking). We zagen fijne aquarellen van Anna. Mooie hobby werken van Wiske maakten deze kleine tentoonstelling volledig.

Inge haar gedichten onderlijnden fijntjes, met gewogen woorden, dat kunst ook ‘intern’ kan zijn. Net zoals Taijiquan. Kunst – interne stijl dus.

Maar van kunst, en dat is geweten, krijg je dorst.....en...honger. Ondertussen was de plaatselijke coryfee onder de slaggers aangekomen, met groot vervoer, meerdere barbecues, bakplaten en tafels om ons te verlekken met een gigantische hoeveelheid “fijn” vlees. Met dit zomers buffet werd dan ook de honger gestild zoals in een strip van Asterix, en ik overdrijf niet want er waren varkensribbetjes bij. We hebben gegeten en gedronken naar hartenlust. Toch was er nog een verrassing die dag: Rik, de vader van Daan en Daan zelf hebben namelijk het idee opgevat om een cremerie te beginnen. Dat was dan ook effe een verborgen talent: een culinair dan wel. Deze ijstijd mannen hebben ons laten proeven van overheerlijk ijs. Dat het lekker was hoeft geen betoog, de Shifu werd door Patricia zelfs even ter orde geroepen als ze hem weeral eens met een ijsje zag rondlopen. De dag werd afgesloten met koffie, verhalen, discussies, nagerechtjes en zelfgemaakte ijsjes van de ijstijd mannen. Kortom: een dag vol verbinding en vriendschap. Ik denk dat daar nog de belangrijkste boodschap van deze dag lag: verbinding tussen mensen van kortbij en ver weg, van verschillende opvatting en met veel en ander talent. Het was de Griekse filosoof Epikuros die zei dat er niets beter was dan “een goede maaltijd onder vrienden”. Vooral dat laatste, onder vrienden, gaf goed weer waarover het deze dag werkelijk ging. Dank u Patricia, om dit te organiseren.

Toen het donker werd reed ik dan terug naar Tienen, met mijn schilderwerk in de auto, voldaan omdat het zo een “schone” dag was... onder vrienden.



Sportbeurs Aalst

Op 6 september was de prachtige sporthal van Schotte in Aalst omgetoverd in een sportbeurs waar verschillende clubs en organisaties een stand hadden om hun specialiteit te tonen. Het VWI was ook paraat, Inge, Philippe en Shifu verzorgden de initiatie taijiquan voor een 25 nieuwsgierigen. De sporthal wordt stilaan populairder bij de bevolking en dat zien we ook aan de bezetting en de verscheidenheid in sportaanbieding. Nu nog juist de verdere aanleg van de omringende paden en groene plekken en dan zal ze pas schitteren.

Met het uitzonderlijke weer van de afgelopen maanden was het een genoegdoening om buiten taijiquan te oefenen, gewoon zalig! Hopelijk hebben we een paar mensen kunnen overtuigen om onze geliefde sport te komen oefenen op zondagmorgen.



Sportkampen & Initiaties

Dendermonde

Op 14 en 16 augustus waren we weer paraat om het jonge geweld een initiatie wushu te geven. Jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar deden hun eerste passen in wushu. Ik merk dat de jeugd statistisch achteruit gaat op gebied van flexibiliteit. Niettemin hebben de kids zich vermaakt en eens kunnen proeven van een andere onbekende sport. Met dank aan Johan en de assisterende kung fu kids.

Oudegem:

Op 25 september organiseerde een Aalsterse school een wushu initiatie voor 2 klassen van 17 tot 19-jarigen. Ook hier klopte mijn vrees dat de jeugd erop achteruit gaat aangaande sportparticipatie. Ik kwam te weten dat 40 % van alle deelnemers geen sport deden!!!

Dit is alarmerend. De leraar, die ook meedoet, was zeer enthousiast over de manier van aanpak. Er komt zeker een vervolg. Dank ook hier aan Johan om te assisteren.

Shifu deelt medailles uit tijdens de “Dovensport”

Op 18 augustus was shifu te gast op internationale wedstrijd van de dovensport. Het is alsof je in een andere wereld komt waar jij een beperking aanvoelt. Met gebarentaal communiceren zij onderling, de “spreker” van op een gestoelte. Met verbazing aanschouwde ik deze bijzondere wereld. De atleten waren zeer vriendelijke mensen en het was mij een genoegen om de prijzen mee helpen uit te delen. Een proficiat aan Jan Van den Braembussche, voorzitter van het “Belgian Deaf sportcomité”.



Youth Olympic Games

Buenos Aires - Argentinië

Op 3 oktober ben ik afgereisd naar Buenos Aires (Argentinië) om deel te nemen aan het forum tijdens de Jeugd Olympische Spelen. Als bestuurder van het Belgisch Olympisch en Interfederaal comité (BOIC) ben ik door de voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, aangeduid om België te vertegenwoordigen in dit exclusief wereldforum waar alle actoren van de sport aanwezig zijn. Ik reisde samen met onze voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, en mijn collega bestuurder (en Olympische atleet tafeltennis), Jean-Michel Saive.



Na een lange heenreis van 15 uur kwam ik in mijn hotel.

De IOC -voorzitter Dr. Thomas Bach heeft een wereldforum voor sport georganiseerd met 2000 actoren in de wereldsport en ditmaal was de eer aan de hoofdstad van Argentinië om 206 nationale olympische comités uit te nodigen. Dit forum vond plaats voor de start van de "Youth Olympic Games" 2018.

Tijdens dit wereld evenement kwamen sprekers van over de hele wereld presentaties doen in panels met gerenomeerde en beroemde personaliteiten. De 2 dagen waren het toppunt om netwerking te doen. Er stonden in de hal ook standen met organisaties en federaties voor de sport. De service van de Argentijnen lieten soms te wensen over. Na 2 dagen van debatten en workshops kon ik de openingsceremonie van de Spelen meemaken. Deze editie heeft Thomas Bach ervoor gezorgd dat de ceremonie buiten tussen de Argentijnse bevolking gebeurde. Een grote massa kwam erop af op het hoofdplein met Obelisk. Fantastische computerprojecties brachten je in een droomwereld. Geniet van de sfeerfoto's van deze historische "Youth Olympic Games". Het BOIC heeft een 40-tal jonge atleten afgevaardigd voor deze Spelen, we duimen voor hen! Op 7 oktober blies ik de aftocht met een vlucht van 15 uur "retour". In 2022 zullen deze Jeugdspelen doorgaan in Senegal-Afrika.



Geniet van de sfeerfoto's van deze historische "Youth Olympic Games".





Open Mantis Cup

Opening van het nieuwe competitie seizoen



Met de VWI wedstrijd ploeg reisden we op 07 oktober af naar Namen voor de opening van het competitie seizoen 2018-2019. De mensen van Chang Quan Tang Lang Wasseiges hadden in het voorjaar al het BK georganiseerd en hadden nu de 3e editie van de Open Mantis Cup op poten gezet. Het VWI was aanwezig met in totaal 9 atleten. Het toernooi werd, zoals gewoonlijk, afgetrapt met een leeuwendans en een taiji-demonstratie van Sin Tran (oud lid van het Belgische Nationale Wushu Team). Daarna was het tijd aan onze atleten om hun kunnen te tonen. De categorieën waren vrij breed gehouden waardoor er vaak meerdere VWI'ers in dezelfde categorie uitkwamen. Ook zorgde dit ervoor dat het niveauverschil binnen categorieën nogal uiteenlopend was. Dit was vooral het geval voor onze debutant Chloë, die in Namen haar 1e toernooi beleefde, wanneer zij in de gunshu (stok) uitkwam tegen oa mijzelf en de topatleten van WUTAN. Ondanks dit wist ze mij achteraf te vertellen dat ze het super vond en al uitkijkt naar de volgende wedstrijden ;-)

Over het algemeen waren de resultaten van de ploeg goed maar weten we ook waar eraan gewerkt moet worden. Met 11 medailles mogen we desondanks meer dan tevreden zijn. Ook grote dank aan Johan, die die dag jureerde, Wei-Chun die alles in goede banen leidde tijdens de competitie en aan alle ouders die zijn meegekomen om te supporteren. Als coach doet het alleen maar deugd om de KFK te zien groeien en dat zij daarbij alle steun krijgen.

Jelle

Medailles

Maxence: 3x Goud	Elias: 1x Brons
Milo: 1x Zilver	Chloë: 1x Brons
Robbe: 1x Brons	Jelle: 1x Zilver - 1x Brons
Andries: 2x Brons	



KALENDER

07 november Wushu presentatie in British school of Brussels -Brussel-	17 november Haojie Wushu Championships -Hoensbroek, NL-
16-18 november "Wushu Elixer" meeting -Dendermonde-	25 november 1 ^e Sanda team competitie -Leuven-
17 november Dragon Night Cup -Trooz-	01 december 5e VWI Clubkampioenschap -St-Gillis-Dendermonde-

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Patrick Van Campenhout
Jelle Vlaeminck
Patricia Lamberts
Rhune D'Hauwe
Peter Reynaers
Peter De Bruijn

WWW.VWI.BE



/ VLAAMS WUSHU INSTITUUT