



Woordje van de voorzitter

Wachtend op mijn vlucht van Malaga naar Brussel neem ik de pen ter hand (laptop 😊). De tijd gaat ongelooflijk snel en heel wat activiteiten hebben de “revue” van het VWI gepasseerd.

Eerst en vooral wens ik jullie van harte een gelukkig Chinees nieuwjaar met het jaar van het varken.

Op 5 februari 2019 weerklonk er zowaar feestgeknor, want het was de start van een nieuw Chinees jaar. Het jaar van het Varken/ Zwijn, dat loopt tot en met 24 januari 2020. Het element van het Varken anno 2019, is aarde. Het is geleden van 1959 dat we nog eens te maken kregen met een Aardevarken. Een Varken is communicatief, gul, sensueel en eerlijk. Het element aarde benadrukt nog eens de aspecten stabiliteit, vasthoudendheid en zelfs een zekere dosis strengheid.

Het VWI-team heeft met succes deelgenomen aan de “Dragon Night” competitie in Trooz-Luik alsook Jelle in Nederland.

Ons 5e clubkampioenschap werd een succes met een heel aantal jonge kung fu kids.

Het Oscar Romero college rekende terug op het VWI voor de organisatie van de BMS-dag.

Shifu werd tijdens de algemene vergadering herverkozen als voorzitter van zowel de Belgische Wushu Federatie als de Vlaamse Wushu Federatie.

Op 9 maart schitterde het VWI-team tijdens het BK Wushu te Aarschot.

In Malaga werd de 4e vergadering gehouden van het EU-project “Wushu Elixir”.

Zoals u kan zien boordevolle activiteiten om de Chinese krijgskunst te promoten!

shifu Patrick

Voorzitter VWI



Chinees Nieuwjaar

Antwerpen

Op 2 februari jongstleden hield de Belgische Wushu federatie (BWuF) haar Chinees nieuwjaar in “Chinatown” van Antwerpen (U las er al een artikel over in de BWuF Flash nr 2).

Het VWI was ook present met een 50-tal leerlingen (van de 150 aanwezigen), Johan en Wei-Chun deden een demo en shifu dat een demo tijdens de meestersdemonstraties.

Het eten was voortreffelijk en echt chinees 😊. Het initiatief werd door heel wat mensen gegeerd. De kinderen zagen de “Eenhoorn” dans als opening van het Chinees nieuwjaar en lieten zich met hem fotograferen.

Volgend jaar zijn we terug op post maar eerst het jaar van het varken!



Dragon Night

Op 17 november 2018 heeft "La Mante belge" haar 30^{ste} verjaardag gevierd in de Omnisportzaal van Trooz in de provincie Luik!

Zo een evenement bewerkstelligt de promotie van de Chinese krijgskunsten en bevordert de uitwisselingen tussen de atleten van alle horizons onderling teneinde een geest van broederschap en vriendschap te creëren. Ons VWI team kon weer ervaring opdoen en andere atleten ontmoeten.

Deze dag bestond uit 2 segmenten:

- Eerst en vooral in de voormiddag, een internationale stijlwedstrijd (Taolu's) waar meer dan 130 deelnemers van verschillende nationaliteiten aan deelnamen: inderdaad, Italië, Frankrijk en Rusland (via de Baltische federatie) waren vertegenwoordigd alsook talrijke Belgische clubs, zowel Franstalige als Nederlandstalige.
- S'Avonds, tijdens de « Dragon night » voorstelling , die het publiek heeft bewonderd werden 7 nieuwe leeuwen ontwaakt en ingewijd die rechtsreeks van China kwamen. Ze mochten genieten van hoogstaande kleurrijke demonstraties met als apotheose de leeuwendans op pilonen.

Het werd een succesvolle avond met 600 toeschouwers, ere-uitgenodigden waaronder Dhr. Luc Petit (regisseur en ontwerper van grote internationale voorstellingen) en de steun van de Ambassade van de Volksrepubliek China en het Chinese culturele centrum.

De ploeg bracht 7 medailles mee terug.



“Body-Mind and Soul” dag

Op 26 februari organiseerde het Oscar Romerocollege voor de 5^e maal de BMS-dag voor de laatstejaars van het secundair onderwijs. Het VWI mocht de inleiding geven voor een 250 leerlingen. Ons team bestond uit: Shifu Patrick, Patricia, Inge, Patrick VdB, Johan, Leno, Andries en Bruno. De leerlingen konden kiezen uit 14 workshops waaronder Taijiquan, Wushu, stokvechten en Chinees boksen. Leno, Bruno en Andries gaven demonstraties voor en tijdens de workshops. De directeur was zeer tevreden met onze organisatie en begeleiding van hun leerlingen, we kregen een zeer goede feedback.

De directeur vroeg ons reeds om op 18 februari 2020 de volgende BMS-dag te organiseren.

Dank aan alle assistenten en kung fu kid voor de ondersteuning van de workshops. Tot volgend jaar!



BWuF-VWuF Shifu als voorzitter

Shifu Patrick werd op 3 maart, tijdens de algemene vergaderingen, unaniem verkozen als voorzitter van de Belgische Wushu Federatie als de Vlaamse Wushu Federatie. Hij wens een semi-professionele koers te varen voor de federaties. Het bestuur bestaat uit:

BWuF

Patrick Van Campenhout- Voorzitter
Christophe Bauweleers- Ondervoorzitter
Marc Heyvaert- Secretaris-Generaal
Cédric Thoumsin- S chatbewaarder

VWuF

Patrick Van Campenhout- Voorzitter
Lien Wouters- Ondervoorzitter
Marc Heyvaert- Secretaris-Generaal
Patricia Lamberts- Schatbewaarder
Patrick Van den Borre- bestuurder
Johan Conti- bestuurder
Jurgen Vanhorenbeek- bestuurder

Met deze nieuwe bestuurders zal er nieuwe elan gecreëerd worden om wushu in al zijn aspecten te promoten. De bestuursfuncties zijn voor 4 jaar.

5e VWI Clubkampioenschap

Op 1 december hield het VWI zijn 5^e clubkampioenschap voor de Kung Fu Kids (5-17j). Meer dan 30 kids namen deel aan dit evenement om meer tapijtgewinning te krijgen en dit ook in een omkadering die door de Vlaamse Wushu federatie mee steunde. De hele opzet wordt aangekleed in een competitie opstelling met het label van de Vlaamse Wushu Federatie (VWuF). Het kampioenschap begon om 9u30 en was afgelopen om 11u45. Hierbij wordt steeds een draaiboek gevolgd en verschillende scheidsrechters van de VWuF komen de kids beoordelen. De 17-jarigen die voor het laatst meedoen in deze competitie moeten vanaf volgend jaar meedraaien in de organisatie van het evenement.

Het belangrijkste voor de kids is deelname en plezier. Op het laatste worden 4 bekercups uitgedeeld en enkele medailles, ditmaal had het VWI een sponsor die 4 chocoladen Panda's sponsorden, dit tot groot jolijt van de kids. De "mascotte" van het VWI is een Panda met de naam "Dong Li" (kracht) deze plushen Panda heeft reeds wat reizen gemaakt. Elke week wordt Dong Li meegegeven aan één van de kids die het best getraind had die dag. U kan niet geloven wat een therapeutisch effect deze Panda heeft. Hij wordt enorm begeerd.

Het VWI dankt Jurgen Vanhorenbeek, Eddy Van Holsbeke, Said Belabed en Johan Conti voor de jurering. Ook een grote dank aan de sponsors, vrijwilligers, VWI-bestuur en de VWuF.

Onze Schepen van sport bezorgde de 4 bekercups, dank aan de Stad Dendermonde en de sportraad. De voorzitter van de sportraad, Luc Dierick, kwam de medailles uitdelen.

Op naar de volgende editie voor de promotie van Wushu voor onze jeugd.

De foto's van Hans De Smaele vind je hier: <https://onedrive.live.com/?authkey=%21APGtzeRsoxXX4&id=1890B42B4562265B%2111329&cid=1890B42B4562265B>



“Wushu Elixir”

In 2018 startte het project “Wushu Elixir” met 5 landen die als pionier zouden fungeren.

De landen zijn Kroatië, Slovenië, Spanje, Duitsland en België. Voor ons land werd het VWI gekozen als erkende partner van de Europese Unie om dit project te trekken. Men ging nagaan hoe Qigong en Taijiquan de levenskwaliteit van senioren in een positieve zin kan beïnvloeden.

Deze groep moest 50 trainingen (2x per week) van 1 uur Taijiquan en qigong doen om in aanmerking te komen. De groep werd heir te Dendermonde gestart en elke maandag en donderdag wordt er getraind we zitten bijna aan de 35^e les.

Voor dat de groep begon werden ze allen getest door kinésisten die hun een aantal EU-tests lieten doen om deze dan aan het einde ook te herhalen om de vorderingen te kunnen waarnemen. Dit zal dan in finale studie worden gegoten door dokters en universiteiten en dan gaat het finale eindrapport naar de Europese Unie.

Indien de resultaten goed zijn dan zal de EU een groot project starten voor alle EU-landen en zal Taijiquan en Qigong een serieuze “boost” ondergaan. We houden jullie zeker op de hoogte.

Meer info op www.facebook.com/WushuElixir/ en www.wushuelixir.com/

Belgisch Kampioenschap Wushu

Dit jaar was het de beurt aan de Vlaamse Wushu Federatie om het BK Wushu te organiseren. Jurgen Vanhorenbeek kreeg de auspiciën om die op 9 maart te Aarschot te organiseren. Het werd een succes zo'n 180 atleten gaven present en natuurlijk kon ons VWI-team niet ontbreken. Het VWI-team werd streng geselecteerd en zij zette een puik resultaat neer.

Resultaten VWI team:

*Ylena: CQ: 1e - DS: 3e - GS: 2e

*Andries: CQ: 1e - DS: 1e - GS: 3e

*Maxence: CQ: 1e - DS: 1e - GS: 4e

*Robbe: CQ: 1e - GS: 3e

*Milo: CQ: 3e - GS: 5e

*Chloë: CQ: 3e - GS: 2e

*Bruno: CQ: 2e - GS: 1e

*Daan: TQ: 9e

*Jelle: CQ: 3e - DS: 2e - GS: 2e

In 2020 zal de « Fédération Francophone de Wushu » het BK Wushu organiseren.



KALENDER

20 april
Open Dutch Wushu
Championships
-Hoensbroek, NL-

27 april
Young Tigers Cup
-Mechelen-

31 mei - 02 juni
Taijiqian-stage
-Oostende-

18 juni
Regiosportdag
-Erpe-Mere-

29 juni
Brits Taolu Cup
-Londen, GB-

19-23 oktober
WK Wushu
-Shanghai, CN-

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Patrick Van Campenhout
Jelle Vlaeminck
Patricia Lamberts
Hans De Smaele

WWW.VWI.BE



/ VLAAMS WUSHU INSTITUUT